

Svend Åge Boeng og Tuse Kro v/Mårsø station Tuse Lågevej



Svend Åge Boeng



Billede fra 2014 Bygget som kro i 1904

Boeng var en stor iværksætter og meget energisk. Han har haft enorm betydning for lokalområdet.

Tuse Kro varede kun ca. 14 år.

Tuse gl. kro ved kirken (er beskrevet tidligere) eksisterede fra 1755 til 1904 i alt 149 år. Grunden til at der blev bygget en ny kro var, at Odsherreds banen blev oprettet i 1899 og her blev Mårsø station bygget. Kroen blev bygget i 1904 hvilket fremgår af gavlen (se billede for neden). Den måtte lukke i 1924. Kroen blev drevet fra start af Mette Marie og Lars Jørgensen. Til kroen var der en have, hvor der var The pavilion med hvide café møbler og en træ kegle bane. Fundamentet kan ses. Til kroen blev der også bygget en stald, hvor hestene kunne overnatte. Krybberne er der endnu. Kroens inventar blev solgt ved aktion ca. 1924. Her købte bl.a. Aagården 4 stole. Jorden til station og kro blev udstykket fra Aagården.

1931 – 1943 Carl Larsen ejer af tidl. kro

1943 – 1946 Jens Jensen ejer af tidl. kro

1946 – 1954 Viggo Larsen ejer af tidl. kro

1954 – 1955 Karl Andersen ejer af tidl. kro

1955 – 1984 Svend Åge Boeng ejer af tidl. kro. (født Pedersen) d.1. januar 1915 i Holløse, Kvanløse sogn Forældre Peder Christen Pedersen og Ane Augusta Olsen.

Flyttede med forældre til husmandssted på Eriksholm mark ca. 1917.

Begyndte i Bredetved skole 1921 og i 1926 blev det Holbæk Private Realskole til 1931.

Konfirmeret i Aagerup kirke d. 7. april 1929

Elev på Holbæk Bryggeri 1. okt. 1931 (arbejdstid dgl. 8-17, løn kr. 50,- om måneden).

Handelsskole 1931-33. Herefter på Holbæk Amtstidende fra 1. april 1935.

I 30'erne spillede Boeng håndbold i Kongstrup, hvor de efter sigende bliver sjællandsmestre 9 gange. Han deltog også på diverse repræsentationshold i gymnastik. Kongstrup anvendte Munkholms baner/anlæg. Første gang til håndbold var den 11. juli 1934 i Kongstrup på Villiam Pedersens mark.



Kongstrups Sjællandsmestre Boeng nr.2 fra h.

D. 16. marts 1933 køber Boeng en motorcykel "ARIEL" til kr. 1330,- **Den 8. maj 1935 køber han navnet "BOENG"** fra fødenavnet Pedersen. Den 19. juni 1935 får han telefon 18,50 kr. + afgift. Vipperød nr. 58

Boeng begyndte at **lede folkedans** omkring ca. 1935. Deltog på repræsentationshold i **London** 1938. Var leder af flere hold bl.a. Dianalund, Hagested og Holbæk. Da sønnen Jan blev gammel nok, var han altid med ude og deltog på børneholdene.

Den 10. september 1940 åbnede Boeng en **papir-legetøjsforretning** på Algade 24 i Holbæk. Senere et **Duplikeringsbureau** fra Kløvermarksvej 39 i Holbæk.

Den 28. september 1940 blev **Holbæk Håndboldklub** stiftet, hvor han blev **formand**. Boeng forlod senere klubben efter uoverensstemmelser. Ud fra lommebøger nævnes det, at han får tilknytning til noget håndbold på Kathrinevej i 1945 "H45" ??

Boeng flytter fra hjemmet på Eriksholm Mark til Kathrinevej 20 i Holbæk den 1. marts 1944

Boeng bliver borgerlig viet den 18. marts 1944 i Allindelille, Haraldsted sogn, med Anna Elise Sørensen (født 9. jan. 1923 i Agerup sogn). De får en søn Jan den 18. jan. 1945 og en datter Jonna den 12. okt. 1947.

Den 30. november 1946 flytter de ind i et **nybygget hus** på Kløvermarksvej 39 i Holbæk.

Boeng bliver separeret fra Anna Elise den 17. november 1952 og skilt den 12. august 1954.

Boeng flytter til den gamle kro i Mårsø den 1. maj 1955 og er der til sin død. Vi kalder det Mårsø, men det er Tuse. Årsagen er den, at da banen blev anlagt skulle alle kommuner betale et beløb, for at banen gik gennem kommunen, men som den eneste kommune, ville Tuse ikke det, men det ville Hagested og så fik stationen navnet Mårsø. Tuse grænsen går nede ved åen.

Da Boeng flytter ind i det store hus med fuld kælder og 1. sal er der kartofler overalt i kælderen. Iflg. Anneli.

Boeng starter igen håndbold. Denne gang er det på Tuse Næs den 12. maj 1955, både damer og herrer. Herreholdet "KLØVER" flytter med fra Holbæk. Et år senere **starter Boeng håndbold i Tuse** den 17. maj 1956 under navnet "KLØVER" Nogle af dem der var med fra start var Jørgen Steen, Plet Hansen, gartner Andersen, Alfred Nielsen og Kurt Nielsen. Dameholdet "KLØVER" tabte en kamp til Jernløse 0-21 ca. 1960. På den tid omtaltes det, som det største nederlag i Danmark. Det siges at det var mere fribrydning end håndbold. Boeng var medlem af HAØGs håndboldudvalg i flere år og havde turneringskontor hjemme fra den 1. marts 1957 til ca. 1964-65.



Amtsudvalget

Billedet er fra den 7. februar 1961, hvor amtsudvalget beslutter, hvem der skal være "årets sportsmand 1960". Det blev Nykøbing Sj. Herrehåndbold. Fra v. inspektør Verner Mortensen, Knabstrup, turistchef Søren Wolstrup, skoleinspektør H. Birkman Jensen, Svend Åge Boeng HAØG håndboldudvalg. Siddende hockeyspilleren Erling Nielsen.

Boeng bliver gift med Anneli Louma (født den 6. marts 1934 i Kurikka, Finland) den 1. september 1956 på Holbæk Rådhus. De får 2 børn Jane Eili den 17. juni 1958 og Jon den 4. juni 1964. Anneli er kommet fra Finland som barn og boede hos Albert Jakobsen i Butterup.

Fra boligen driver de **Engros handel, papirvarer+ duplikeringsbureau, købmandsbutik og turneringskontor**. Der skrives sange og duplikeres. Der laves sangskjulere. Carlo Petersens kone Ina, var en af dem der hjalp med dette. De solgte lodder til amerikansk lotteri. Nytårsfyrværkeri i store mængder. Der blev solgt en del papirvarer til HAMI som var en gruppe af forretninger.

I tiden 1955-57 udlejede Boeng stalden/laden til et maskinværksted for landbrugsmaskiner. Det var en Petersen vist faderen til Fa. Henry Petersen Mercedes.

Boeng har haft flere damer ansat til at passe butikken, en var Elly, som var Arne Holm Rasmussen mor. Der har været talt om, at Boeng havde påfugle i haven, men ud fra sønnen Jan, så var det nogle hidsige kalkuner de havde. De havde en mand boende på det store loft, hvor der også blev holdt nogle store fester. Han hed Victor og hjalp lidt med i haven og andre mindre gøremål. På et tidspunkt flyttede han på plejehjem. Boengs far boede der også til sin død i 1959. Ifølge Kurt Nielsen Hyldevang 9, så har der boet mange i huset, for i 1937 boede han der, med sine forældre og da var der 3 lejligheder i stuen. De andre der boede der var Sorte Julius, som har bygget de 2 huse på Nykøbingvej. Julius boede til sidst i huset der ligger nærmest Holbæk. Der hvor der er automobiler i dag. Den sidste lejer var tagdækker Oscar Larsen.

VED LILLE ANNETTES BARNEDAAB,
den 18^{te} April 1948

Mel: Vi kommer fra Svendborg,
I Dag vi samler os til Fæst,
med Smil og godt Humør,
vi strømmer til fra Øst og Vest,
glad ind ad Hjemmets Dør,
Hvem er det her som fejres skal,
en Pige tror jeg vist I alle
hår er den fænte har i Tal
derfor hun fejres lidt.

En skønne sigder John saa godt
han vil ej op at staa
paa Ender kurer han saa flot
han sikkert snart vil gaa.

Til Daabens Vand er Søster baaret
i Dag af hendes Mor
hvad har til Navn mon hun nu faaet
derom var Kampen stor
men Fatter han gav klar Besked
det maa du selv bestemme
og Søjrherre han sikkert ble'
Annette skal det vær'.

Og Pigens Far og Moder kære
vi ønsker dem til Lykke,
og haaber hun til Gavn maa være
og blandt jer alle hygge
Jeg slutte vil nu denne Sang
det bedste skal I ha'
for ellers bliver den for lang
vi raaber højt Hurra.

Steen og Thyge.

BOENG
HOLBÆK

VED FESTEN DEN 4. JUNI 1949 .

Mel: Krille ville vit bom bom
I Dag vi holder lille Fæst
Krille ville vit bom bom
Velkommen er hver evig Gæst
Krille ville vit bom bom
Vi håber vi lidt Sjøv må få
Krille ville vit bom bom
at Fæsten her den godt må gå
Krille ville vit bom bom

Kurt han Forvalter vist sku' vær'
han sine Spidsbukser har kær
Når han med Bøsse går på Jagt
hver Krage straks den bli'r nedlagt.

I nam er vældig Energi
med Iver hænger altid i.

Se det var bare sådan lidt
Krille ville vit bom bom
som vi berørte ganske bli'dt
Krille ville vit bom bom
Et Leve alle her skal ha'
Krille ville ville ville vit
bom bom
og derfor råber vi Hurra.
Krille ville vit bom bom.

BOENG
HOLBÆK

VED LIS' KONFIRMATIONSFEST,
- DEN 24. MARTS 1957.

Mel: Til pinse når skoven

Se Lis nu begynder på ungdommens vår
ak kære, hvor hurtig dog tiden går
Et øjeblik siden, så spød hun var
nu minderne bare tilbage vi har.
Tra la la o.s.v.

En rigtig salut syn's vi Lis nu skal ha'
men venner, hvor får vi dog krudtet fra
Vi køber det ikke, hør efter kun
vi tager det simpelthen af vor mund.
Tra la la o.s.v.

Først trækker vi vejret, fyld lungerne godt
og puster så posen bli'r stor og flot
og fatter med hånden om posens rand
og derpå vi knalder så godt vi kan.
Tra la la o.s.v.

BOENG MAARE
TIL TUSE 8

Disse sange er fra Boeng. Den tv. er til Anette Svenssons barnedåb, 8 vers fra nabo børnene i Gundestrup. Sangen i midten er fra en ungdomsfest da Kurt Nielsen var 20 år, 10 vers, det vers med Kurt er i midten. Sangen t.h. er også fra Gudrun og Kurt. Den var trykt på en brun pose, som kunne blæses op og give et knald. De 2 første er skrevet på Kløvermarksvej og den sidste er skrevet i Mårsø. I 1968 opstarter Boeng **Tuse Badminton** er den første formand. Sammen med Carlo Petersen og Thorvald Madsen udgjorde de den første bestyrelse. Der var nogle stykker, som havde spillet badminton siden 1958 i den nyopførte gymnastiksal på Tuse Skole

1984 – 2004 Stig Espensen ejer af den tidl. Kro. De udlejede huset til nogle der havde antik i laden og butik i kælderen. De nedlagde et gammelt hønsehus mod banen, der hvor der har været keglebane.

2004 – 2006 Freddy Bruun som ejede den gamle kro. Freddy byggede en stor terrasse mod haven i ca. 2,5 meter højde og i husets fulde længde.

2006 – til i dag ejer Kirsten Jensen den gamle kro. Kirsten boede der også sammen med Freddy Bruun. Huset er i dag flot vedligeholdt med nyt tag. Kirsten udlejer noget af huset i dag.

Boeng døde den 27. juni 1984 på Holbæk Sygehus. Er begravet på Tuse kirkegård den 2. juli 1984



Den gamle kro fra 1904. Købmand m.m. ca. 1960. Sølvbryllup 1. september 1981 Boeng med barnebarnet Kim juni 1982 Anneli og Svend Åge Boeng

Kilder.: De fleste er fra sønnen Jan, som har Boengs dagbøger. Talt med Rita, Karlo, Thorvald, Jonna, Gudrun, Kurt, Tage, Søren Wolstrup og Karla Haag. Holbæk stadsarkiv. Skrevet og redigeret af: Ole Svensson marts 2014.