

MØLLESTENSPARKEN

Møllestensparken er nu over 36 år gammel (i det Herrens år 2012), og altså ved at blive voksen. I modsætning til mennesker vil den også udvikle sig positivt efter de 36 år – kan man håbe!

Til en start var Møllestensparken et sted hvor 60 unge familier rykkede ind i nye Møllehuse med deres mange børn – og de fik flere i årene der kom. Der var mange pædagoger i Møllestensparken, for de satte pris på de specielle muligheder her. Dengang kunne man, hvis man stod på en ølkasse, overskue det meste, idet ligusterhækkene kun var 30 cm høje (og vejene var ét pløre). Nu kan man ikke se en skid for lutter biler.



Alle husene var ens. Der var 60 stk. 1½ etage og 124 m². De blev bygget af et firma der gik fallit, og blev færdiggjort på bedste beskub. Der blev anlagt en swimmingpool og en tennisbane samt en legeplads.

Møllestensparken blev bygget lidt hurtigt af en særlig grund. En ny afgift truede: Omsen – den blev senere til moms. Husene skulle derfor være færdige inden afgiften trådte i kraft. Derfor blev opvarmningen ikke oliefyr, men el-varme.

Arkitekten hed Bent Rohde, og han blev egentlig regnet for at være en dygtig og lidt utraditionel arkitekt. Men byggeriet blev altså klaret lidt for hurtigt. Og der var ingen kælder eller bryggers.

Da nybyggernes børn blev 14-15 år begyndte ungerne at brokke sig: ”Hvorfor skal vi bo herude på bøh-landet? Brian, John, Karen og Margrethe inde i Holbæk kan rende rundt om aftenen og have det sjovt. Her er ingen busser, og I gider jo ikke køre os!” Derfor flyttede en del væk når teenage-børnene krævede det.

Nu har Møllestensparken nået et nyt udviklingstrin hvor der er en (synes jeg) meget passende blanding af gamle, yngre og unge og børn. Nu bor her også pensionister, og engang var der kun unge.

Men nutidens forældre har stadig valgt at vægte børnenes muligheder og miljøet her højt, med frie omgivelser, tætte relationer til naboer. Samt en virkelig god skole og gode institutioner.

Stadig er Møllestensparken det sted hvor man kan erhverve et dejligt hus som ikke kan købes for penge f.eks. i København. Og så ligger det kun 45 minutter fra den store by. Husene er ikke længere ens: Mange har bygget til. Der vil sikkert komme flere og flere nye beboere der arbejder langt væk, og som forhåbentlig vil sætte pris på de andre goder der er her: Ret stor tolerance og overbærenhed, vægtning af gode forhold til naboerne og en vis deltagelse i de fælles aktiviteter (som Møllestensparken ikke kan fungere foruden).

Det er sjovt nok de samme dyder som oprindeligt fik folk til at bosætte sig i Møllestensparken.



"Når man ser det hele lidt fra oven"

Kilder:
Historien skrevet af Andreas Vind, Møllestensparken 16.
Foto af nr. 18 og tegning af nr. 6 (Andreas Vind).
Luffoto taget 1985 (Erling Knudsen).
Redigeret af Erling Knudsen