



Ældreidræt

Edith Andersen, Flemming Hansen, Irene Hansen, Tage Larsen, Aase Larsen, Kristian Sørensen og Asta Sørensen
træner i gymnastiksalen på Tuse skole i 1996.

Ældreidræt, som vi kaldte det, startede i det små. På det grønne område syd for Risvænget, som ejes af Grundejerforeningen Vossevad, fik vi tilladelse til at etablere en petanquebane, forudsat at vi selv gjorde arbejdet, så ville Grundejerforeningen betale materialerne.

Vi samlede så alle der havde vist interesse for projektet, og det var Vagn og Bente Thomsen, Irene og Flemming Hansen, Asta og Kristian Sørensen samt Aase og Tage Larsen, alle fra Tuse. Vi fik tre fine baner ud af det. Her spillede vi så om sommeren, og der kom nye spillere til. Men hvor skulle vi være, når det blev vinter. Vi søgte, og fik

tildelt en tid i skolens gymnastiksal, og med hjælp fra vores gymnastikleder Edith Andersen, som også var interesseret i at få sat noget i gang, udover gymnastikken, fik vi gymnastikforeningen til at købe to sæt bocciakugler. Vi udvidede aktiviteterne med bobspil og dart, så alle kunne komme i aktivitet, når vi var samlet.

Nu var der sat noget igang. Så vi blev enige om at spille bowling i Holbæk. Det har vi så gjort hver vinter siden starten i 1995. I starten var de otte del-tagere, i dag er vi 30. Ret hurtigt fandt vi ud af at det krævede en fast leder.

Tage Larsen var den første, som også ledede petanque og bocciaspillet fra start. Senere overtog Inger Steffensen, og fra 2007 Jørgen Hyldager Jensen.

Da det nye Idrætshus var færdigt i år 2000, søgte vi kommunen om at få lavet nogle petanquebaner i nærheden af dette hus. Dette blev bevilget, forudsat vi selv gjorde arbejdet.

Således

fik vi de fire baner, vi stadig spiller på.

Banerne blev renoveret af Holbæk Kommune inden Landstævnet i 2009. Inden vi fik disse baner, spillede vi på gruset ved hjørnet bag Tuse Hallen. Nu blev der en vældig interesse for spillet, så i dag er der 30 spillere registreret, 20-24 møder til træning og kaffe hver onsdag.

Vi deltager i D.G.I.s stævner og turneringer, og andre lokale stævner i området.

Siden 2007 har vi også haft glæde af Tuse I.F.s store telt, med kunstgræsbelægning, der med lidt god vilje, godt kan spilles petanque på.

Bueskydning

I 1993 begyndte Tage Larsen at bygge buer af træ. Når han skulle prøveskyde dem, gik han på idrætspladsen bag ved Tuse Hallen, og det vakte jo opmærksomhed, og så kom der folk og spurgte om de måtte prøve at skyde. Den første var Viggo Rasmussen, så han gik faktisk i byen og sladrede om bueskydning, og pludselig var vi ni mand og en dame.

I starten fremstillede vi selv skiverne af bølgepap. De fleste skytter købte buer af Tage, og kom i gang.

De første år havde vi en tid i Tuse Hallen om vinteren. Der måtte så investeres i et dyrt

fangnet, men ingen klagede sig.

I 2004 fik Poul Arne Jacobsen arrangeret, at vi kunne skyde i Tuse Forsamlingshus hver tirsdag, efter Edith Andersens gymnastiktime. Om sommeren kunne vi så skyde i forsamlingshusets have. Forsamlingshusets bestyrelse var behjælpelige med at støbe to søjler til fangnettet. Så her er vi nok kommet for at blive, og vi er nu også blevet 18 skytter, der alle er tilfredse.

I 2009 blev vi tilbudt at arrangere to dage med bueskydning ved D.G.I.s landsstævne i Holbæk. Det sagde vi ja til,



måske fordi vi søgte D.G.I. om tilskud til nogle træningsbuer. Der blev bevilget 10 buer og 30 pile, på betingelse af, at vi var villige til at tage ud til andre klubber og instruere i brugen af bue og pil. Og den hoppede vi på. Vi har kun været ude een gang og det var i Vigersted. I september 2009 tog fem mand og alt grej til

Vigersted, med alt betalt, og alle parter var tilfredse.

Vi har også fået pæn omtale i Holbæk Amts Venstreblad, samt i D.G.I.s medlemsblad UDSPIL.

Vi skyder altid en eller anden form for konkurrence, når vi træner, bl.a. den årlige "Palnatokeskydning", som vi kalder den. Her prøver vi at skyde æblet af hovedet på en dukke, der i øvrigt er fremstillet af Kirsten og Poul Arne Jacobsen. Der er tre kategorier. Man har tre pile til at blive "Grøn Palnatoke". Efter dette har man

Fortsættes næste side