

Historien om Sømandskredsen

Startede omkring 1947 af Fru pastorinde Villy Sørensen (Vist nok)

Formål : At støtte Dansk sømandskirke i fremmede havne

Medlemmer: En kreds af damer

Møder: En gang om måneden (i sommerhalvåret) på omgang rundt hos medlemmerne.

Møderne blev ledet af de skiftende præstefruer. Møderne blev holdt på skift hos kredsens damer. Fast mødedato 2. torsdag hver måned.

Møderne blev annonceret i kirkebladet. Første gang i 1947 nr. 5. Sidste gang i 1991 nr. 2.

Ved møderne blev der læst højt af månedsbrevene fra Dansk Sømandskirke om arbejdet i de forskellige havne verden over, samt stykker fra Sømandskirkens månedsblad "Havnen".

Ved møderne blev der samlet ind til sømandskirken. Ved juletid blev der sendt pakker til sømænd på danske skibe. Pakkerne kunne indeholde et strikket halstørklæde, vanter eller huer, samt en personlig hilsen.



Om sommeren blev der ofte holdt basar i præstegårdshaven med tale af en udsending fra Sømandskirken - måske tidligere sømandspræst eller en sømandspræst, der var hjemme på sommerferie.

Der blev hentet borde og bænke i missionshuset og dækket op til de mange basargæster. Kredsens damer kom med masser af hjemmebagte kager og der blev solgt ting som medlemmerne selv havde forarbejdet.

Der blev også solgt et lotteri med forskellige sponsorgaver.

Disse sommermøder var meget besøgte og gav som regel et pænt overskud, som dagens taler fik med som gave til Dansk Sømandskirke.

Om sommeren blev der ofte arrangeret udflugt – sammen med sykredsen (Se denne). Turene gik som oftest til museer og lignende. Et par gange blev turen udvidet til en heldagstur til f.eks Lolland og Mols.

Sømandskredsen blev langsomt opløst på grund af faldende medlemstal (årsag: Kvinderne ud på arbejdsmarkedet).