

Forældreforening og Skolenævn ved Tuse Skole

Vi kom til Allerup i 1961. I 1963 begyndte vor ældste datter Annelise sin skolegang i Tuse Skole. Der var ingen cykelsti og skolebus var et ukendt ord. Det sidste halve år inden skolestart cyklede vi næsten dagligt med hende for at lære hende færdsel på den farlige Kalundborgvej. Vi var flere forældre, der var utrygge ved denne kørsel til skole. Resultatet blev, at vi dannede en forældreforening hvis hovedopgave var: **at få etableret en form for transport af vore børn.**

Den første bestyrelse var bl.a. Inge Holbæk, Tuse, Viola Vestrup, Tuse, smedemester Helmer Pedersen, Tuse, Helge Nielsen, Allerup, Ulrik Jørgensen, Allerup og Karl Georg Jensen, Allerup. Jeg blev valgt som formand. Vi fik et møde i stand med Butterup-Tuse Sogneråd og forelagde dem vort ønske om en skolebus. Det var ikke det nemmeste, men efter flere møder lykkedes det. En skolebus for de 3 mindste årgange – det var en begyndelse, som senere blev udvidet.

Forældreforeningen havde god opbakning. Vi arrangerede møder på skolen med forskellige emner, bl.a. om hårde stoffer med 2 kriminalfolk fra Holbæk Politi og om den nye skolelov, som også var aktuel. Der var som regel 100-125 deltagere hver gang.

Ved kommunalreformen i 1970 skulle skolens leder være en skoleinspektør. På Tuse Skole blev det Poul E. Carlsen, som blev den første skoleinspektør. Han blev senere skoledirektør ved Holbæk Kommune. Samtidig blev der skolenævn ved alle skoler. Det første skolenævn ved Tuse Skole bestod af: Karl Georg Jensen, Tage Quist Jensen, Samuel Hansen, Inge Holbæk og fra byrådet A. Beyer Clausen.

Jeg forlod så forældreforeningen for ikke at sidde med "2 kasketter". Forældreforeningen fortsatte med pastor Erling Jensen som formand. Jeg blev formand for skolenævnet. Alle skolenævnene i Holbæk Kommune skulle vælge en skolekommission. Her blev Samuel Hansen valgt fra Tuse skolenævn og han blev valgt som formand for skolekommissionen i Holbæk Kommune.

Opgaver i skolenævnet:

Vi havde møde en gang om måneden, hvor skoleinspektør og lærerrådsformand deltog. Vi havde udtaleret ved ansættelser af lærere. Som regel fulgte Skolekommissionen vore udtalelser – dog ikke, da vi skulle ansætte en ny skoleinspektør. Vi havde gjort et stort stykke arbejde med samtaler med de fleste ansøger og vi udtalte os om 3 vi ønskede indstillet. Desværre fandt kommissionen ikke vore kandidater gode nok og indstillede 3 andre. Det blev E. Lippert, der blev den nye skoleinspektør. En af de 3 vi havde indstillet blev senere skoledirektør i en anden kommune.

Udklip fra Holbæk Amts Venstreblad for den 9. juni 1971.

Det var ikke blide ord, der lød om Holbæk skolekommissions virke i aftes ved forældre-protestmødet på Tuse skole. Man fandt det helt urimeligt, at kommissionen uden motivering helt gik uden om de tre kandidater, som det lokale skolenævn — efter stort og indgående forarbejde — havde indstillet til den ledige inspektørstilling på Tuse skole, og i stedet indstillede tre andre kandidater til posten.

**Skolenævnet er ingen „narresut”,
derfor protest i Tuse-affæren**

Stor tilslutning til forældreforeningsmødet i aftes, hvorfra der sendtes protest til undervisningsministeren

Vi havde en del forældremøder, da der var planer om en ny skole i Tuse. Butterup-Tuse Sogneråd havde planer om en skole i frugtplantagen mellem Tuse og Allerup, men den blev aldrig til virkelighed efter at den nye kommune var dannet.

Skrevet af Karl Georg Jensen, Sleipnersvej 28, 4300 Holbæk