

Kirkehuset, graver- og klokkerbolig, Butterup



Kirke- og klokkerhus 1971.

Baronen på Løvenborg havde bygget dette hus i kirkegårdsmuren som et asyl i 1800. Han ville gerne sørge godt for sine gamle i sognet; så de, der havde opført sig ordentligt, fik lov at bo dette sted.

På trods af husets lille størrelse, har det givet plads til mange personer.

I 1855 boede der en familie med 3 voksne og 3 børn.

I 1870 boede Ane Kirstine Jensen, 84 år og Marie Jensen, 49 år, her

Senere blev det brugt som **graver- og klokkerbolig**.

I 1880 boede her graver og klokker Anders Pedersen og hans hustru Karen Marie Jensen med deres 5 børn, Ane Kirstine, Anders, Ane Sophie og Jens Peder og Jens Christian.

1901: klokker og graver Anders Pedersen med sin hustru Karen Marie og søn Niels.

1921: klokker og graver Jens Larsen og hustru Frederikke Larsen.

1930'erne: Charles og Ingeborg Nielsen. Det var Ingeborg, der var graveren. I 1930 havde de 4 hjemmeboende børn: Jørgen, Verner, Gustav og Børge.

Charles arbejdede som så mange andre fra Butterup og Tuse, under arbejdsløsheden i 30'erne, i grusgravene; der lå på det tidspunkt 2 grusgrave mellem gårdene i Butterup og nr.-8 husene samt 1 grusgrav overfor vejen mod Borup. Arbejdet bestod bl.a. i, at man slog sten. Man brugte en rund metalring, ca. 30 cm i diameter og 4 cm høj med et skaft. Heri lagde man stenen, og slog så med en hammer på stenen.

Af andet hårdt arbejde kunne man også slå træstød op i Løvenborg skov.

Fra 1947 og til 1960 hed graveren **Karl Petersson**, hans kone hed **Else** og de havde 5 børn.

Det var kun de fire børn, Ejler, Mary, Solveig og Hanne, der boede hjemme; den ældste, Frank, var ude at tjene.

I den lille stue sov faderen og moderen, og i det lille værelse var der lige plads til to køjesenge til de 4 børn. Da den næstældste, Ejler, kom ud at tjene (hos Herman Jensen i Butterup) blev der plads til moderen i værelset, så det kun var faderen, der sov i stuen.



Ejler Petersson fortæller om huset og familien:

I køkkenet var der brændekomfur, senere gaskomfur, og der var lige plads til et lille bord, som stod ved væggen, der vendte ud mod kirkegården. Der var også et lille spisekammer, som faktisk lå på kirkegårdsjorden.

Der var ikke indlagt vand; det blev hentet i fattighuset, som lå overfor. Der var heller ikke noget afløb til vandet. Der var dog elektricitet indlagt.

I det lille skur, som var ved siden af huset, kunne man forrette sin nødtørft (lokum).

Her gik grisen, som blev givet som en del af lønnen. Hunden sov også i dette skur om natten.

Som graver og klokker havde man også det hverv at fyre op i kirken. Bagerst i kirken stod den store kakkelovn, hvor risten var ovenpå, så varmen kunne komme ud derfra. Det kunne sommetider være vanskeligt; når ovnen var kold og der skulle tændes op, kunne røgen slå ud, og kirken blev fyldt med røg.

Selvom familien boede under trange forhold, kom der mange unge mennesker i kirkehuset, helt op til 20. Man samledes ofte, når man kom hjem fra fodbold i Tuse. Denne fodbold var under ledelse af præsten Rønn-Sørensen, kaldet fodboldpræsten, da det var ham, der fik startet fodboldspillet i Tuse.

Familien havde et godt sammenhold med mange af beboerne i Butterup, bl.a. Åge og Karen Nielsen, præstegårdsforpagter-parret.



*Else og Karl Petersson foran huset til deres sølvbryllup den 29. april 1958.
Gæsterne foran huset. Festen blev holdt i Butterup skoles gymnastiksal.*

Ejler Petersson var graver og klokker i et år efter, at faderen stoppede i 1960.

Ejler boede her sammen med sin kone Konny og deres søn, Jan. Familien flyttede til Næsset, hvor datteren Helle blev født.

Senere flyttede de 1 år til Tjele i Jylland, hvor sønnen Lars blev født (nu ordførende direktør i Sparekassen Sjælland i Holbæk)

Da Ejler Petersson flyttede tilbage til Holbæk, blev han ansat hos Carl Weinreich A/S, og blev reservedelschef.

Ejler Petersson er i dag enkemand og bor på Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

Den næste graver og klokker var Sigurd Hansen, som boede i kirkehuset med sin kone Emmy og 2 børn et år, inden de flyttede ind i graverboligen, som ligger Butterup Byvej 1. Sigurd Hansen var graver og klokker til ca. 1970.

Ind i kirkehuset flyttede Carl Eriksen, som arbejdede for kommunen.

Afløser for Sigurd Hansen blev i en periode Kjeld Petersen, som boede i Borup med sin kone og 2 børn.

Kjeld Petersen kom også til at arbejde sammen med Carl Eriksen for kommunen.

Kjeld og hans kone flyttede senere til Springstrup, hvor de begge endte deres dage i en tragisk og voldsom ulykke en dag, hvor de holdt på Springstrupvej inden et venstresving. En hollandsk lastbil påkørte deres bil.

En senere graver og klokker var: Svend Åge Mortensen, som var søn af Aksel og Camilla fra kommunehuset. Svend Åge var gift med Hedvig.

Fra 1990-1994 var graveren ved Butterup kirke Henning; hans kone hed Britta.

Bent Nederby Pedersen blev graver ved kirken i 1994 og boede i graverboligen til 2002, hvor han flyttede til præstegårdsforpagterboligen. Graverboligen, Butterup Byvej 1 blev solgt.

Det gamle kirkehus (graver- og kirkebolig) bliver i dag ikke brugt som bolig, men som kontor for kirken.



I 50erne oprettede vognmand Henry Larsen fra Holbæk en rutebils-tur fra Holbæk over Butterup til Regstrup.

Rutebilen på vej ind i Butterup



Vinterlandskab med Butterup kirke og kirkehus fra 50erne.