

Til alle medlemmer i Senior Idræt Tuse GF og nye medlemmer.
Frokost og gang den, 9. juni 2021

Det har ikke været et godt år.

Hvad kan vi gøre for at komme godt i gang med en ny sæson?

Vi skal nyde den sommer, som står for døren, men vi kunne jo inden ønske hinanden en god sommer ved at mødes udenfor

Tuse Forsamlingshus onsdag d. 9. juni kl. 11.00.

Vi går en tur på en times tid og mødes så i forsamlingshuset til en lille frokost, hvor vi byder på 1 øl/vand og 3 stk. smørrebrød.

Vi tager god tid, så der er mulighed for, at få talt med alle dem, man ikke har talt med længe. *(man kan undlade at gå og blot møde op i forsamlingshuset kl. 12.00)*

Vi håber, så mange som muligt tager imod tilbuddet og ser frem til en ny sæson primo september i Senior Idræt Tuse GF.

Tilbuddet gælder for medlemmer af Senior Idræt og de, som på dagen melder sig ind i Senior Idræt til sæsonen 2021-22.

Ægtefælder kan også deltage ved at betale for 1 øl/vand og 3 stk. smørrebrød.

Pris kr.100,-

Af hensyn maden, må du tilmelde dig til din leder, senest 8 dage før.

Eller på mail til.: ole@aosvensson.dk

Vi glæder os til at se dig/jer

Hermed vore bedste forårshilsener *Udvalget i Senior idræt Tuse GF*

Ole Svensson/formand mobil 22 34 49 70

Tuse Aktive Center - Tuse Byvej 24

Vi må stadig ikke komme ind på Tuse Aktive Center.
Mens indendørs aktiviteter er på pause, så har Lonni:

Tai Chi - onsdag kl. 10.00.
Kroff - fredag kl. 10.00

Når vi igen må komme ind på centeret, så er:

Tovholdernes ugeplan:

Mandag - Billard: Bent tlf. 20 10 48 19.
Tirsdag - Bowls: Jytte tlf. 61 54 62 99.
Onsdag - Tai Chi: Lonni tlf. 42 19 99 42.
Torsdag - Gymnastik: Inge tlf. 23 33 92 73.
Fredag - Kroff: Lonni tlf. 42 19 99 42.



Brugerrådets program:

Vi trænger sådan til at mødes, derfor vil vi prøve **udendørs banko**.
Hvis vejret tillader det.

Fredag d. 4 juni kl.14.00.
Fredag d. 2 juli kl.14.00.
Fredag d. 6 aug. kl.14.00.

Brugerrådet kan kontaktes på tlf.

Inge Andersen. tlf. 23 33 92 73.
Rita Nielsen. tlf. 23 29 74 94.
Lillian Froholdt tlf. 21 45 62 07-
Anna Margrethe. tlf. 51 30 55 89

Nyt fra Lokalhistorisk Forening

Der sker ikke meget i Foreningen.
Vi har aflyst 2 arrangementer ultimo 2020 samt vores Generalforsamling 28. april.

Bestyrelsesmødet blev aflyst 6. januar og igen 3. februar, nu håber vi at kunne holde det 6. maj. Vi har derfor valgt i skrivende stund den 5. april, som netop er 75 års dagen for Bornholms befrielse fra russerne, at skrive om besættelsen fra samlingsen i vort arkiv. *Ole Svensson / formand.*

Tanker over tiden 9. april 1940 til 4. maj. 1945

Et uddrag fra en beretning, skrevet af Børge Hansen, Vestervangen

Den 9. april 1940 står mejslet i min erindring.

Jeg var ikke i skole den dag (vi gik kun i skole hver anden dag) Pludselig kom et par tyske flyvemaskiner flyvende lavt hen over huset. De fløj så lavt, at man kunne se piloterne. Samtidigt kom fiskemanden Ejvind kørende på sin cykel med 2 kasser med fisk. Så den stod på fisk den dag. Naboen kom farende og fortalte, at tyskerne havde besat landet. Det havde han hørt i radioen

Mange forordninger trådte i kraft. Bl.a. skulle vi mørklægge vinduerne, når vi tændte lys i huset. Samme aften kom sognefogeden farende og påpegede, at mørklægningen ikke var god nok. Billygter skulle afskærmes, så der kun var en smal stribe, som lyset kunne komme ud af. Cyklerne skulle males hvide på bagskærmen og være påført katteøje. Alle voksne skulle udstyres med identitetskort, som de skulle bære på sig. Bilisterne kunne ikke få benzin til vognene, som blev klodset op i garagen eller laden. Brødmand og slagter m.fl. som kørte rundt og handlede, måtte gå over til hestetrukne køretøjer. Kun visse personer, så som læger kunne få en mindre ration benzin. I tiden der fulgte, blev der udstedt rationeringskort til alt muligt, først og fremmest til fødevarer, men mange ting, som ikke var rationerede, kunne være vanskelige at skaffe. Det kunne være brændsel og tøj. Brændsel der skulle indføres, var det småt med. Så måtte man til at skære tørv i tørvemoserne. Lokalt foregik det på Løvenborg og Trønninge moser. Det var ikke altid det bedste brændsel, og mange gange var det ikke helt tørt, og så gav det løbesod i skorstenen. Tøj! Ja, hvis man kunne få noget, var det celluldstof, som krøb, når det blev vasket. Det kunne blive indtil flere numre mindre. Min mor havde travlt i sin systue med at sy gammelt tøj om, både til voksne og børn.

Som tolvårig skiftede jeg skole fra Butterup til Privatskolen i Holbæk by. Det krævede, at jeg fik en cykel at køre på. Det fik jeg fra "cykel-Niels" i Regstrup. Det vil sige, at jeg havde en cykel, men den manglede et par dæk, og det kunne jeg kun få, hvis vi købte en ny(-istandsat) cykel. Mange reparerede de gamle dæk ved at lægge lapper uden på dækket og surre dem fast med bånd eller udskifte dækket med en vandslange af gummi.

Med min skolegang i Holbæk stødte jeg jævnligt på tyske soldater, uden at det gav anledning til problemer. Jeg husker, at vi så nogle hestetrukne pindevogne, kørt af soldater. Det blev fortalt, at det var ungarske soldater, som var tvunget i tysk tjeneste. Der var jævnligt luftalarm, mens vi var i skole. Så blev alle klasser samlet i gymnastiksalen, som var blændet af med sandsække foran vinduerne.

Et par dage efter befrielsen kom tre personer til skolen i et frikvarter. De gik ned i gymnastiksalen og hentede Holbæks folkeregister, som under hele besættelsen havde ligget nede under gulvet, gemt af den lokale modstandsbevægelse.

Under hele krigen sad vi jo og lyttede til den danske udsendelse fra Radio London hver aften. Der fik vi oplysninger om krigen, som ikke harmonerede med dem vi fik af den dansk tysk censurerede presse. Så var der hilsener fra Tove, Verner, Karla og mange andre navne. Det var koder beregnet til modstandsbevægelsen om aktiviteter, der skulle iværksættes. Det kunne f.eks. være oplysninger til nogle grupper om nedkastning af våben fra luften. Det kunne også være besked om jernbanesabotage.

Den 4. maj 1945 sad vi som sædvanligt og lyttede til Radio London og hørte beskeden om tyskernes kapitulation. Det var selvfølgelig en lettelse, at høre om afslutningen på krigen, som vi trods alt var sluppet nådigt fra.

Det første, mine forældre foretog sig var at fjerne mørklægningsgardinerne.

Om morgenen den 5. maj kørte jeg som sædvanligt i skole i Holbæk. Det blev en anderledes morgen. Da jeg nåede byen, var Dannebrog hejst på alle flagstænger og kirkeklokkerne ringede. Jeg kunne ikke komme den sædvanlige vej til skolen.

Rundt omkring havde modstandsbevægelsen afspærret gaderne, da ikke alle tyske tropper havde overgivet sig. Bl.a. var der spærret omkring rådhuset, men ellers var gaderne fulde af folk, som jublede og peb efter de håndlangere, som havde hjulpet tyskerne, og som blev kørt til opsamlingspladser i åbne lastbiler af modstandsfolk.

De blev så afhørt og fængslet. Nogen slap hurtigt ud igen, mens andre fik lange og alvorlige straffe, men det er en helt anden historie. *Børge Hansen.*

Andre begivenheder i vort område under besættelsen

Viggo Rasmussen fortæller, at der var en radiosender gemt på præstegården i Butterup og at præsten i Butterup styrede det meste af kontakten med en stor del af modstandsbevægelsen på Sjælland.

Poul Larsen fortæller, at der ud for Vestervangen, blev sprængt skinner væk fra jernbanen. Poul Larsens far, Holger Larsen, var som modstandsmand med til at grave ammunition ned, men efter fredsslutningen kunne man ikke finde stedet igen. Det vides ikke, om det nogensinde bliver fundet, eller om det allerede er fjernet.

NÆSTE FORENINGSNYT Sept. - Okt. - Nov. 2021

Stof sendes senest 22 juni 2021 til:

Hanne Brandenburg: hanne-holbaek@hotmail.com

Redaktion: Lokalhistorisk Forening. Kontakt: formand Ole Svensson tlf. 22 34 49 70 eller næstformand. Mogens Nielsen tlf. 31 17 50 78

Foreningsnyt kan bruges til forskellige nyheder og informationer af almen interesse fra foreningerne i Tuse lokalområde.